

# SJOPS! Workshops voor het leven!

Met heel veel mensen bieden we voor jongeren in de leeftijd van zeg maar 12- 18 (middelbare school tot zo lang je mee wilt draaien) een heel menu aan van workshops.

## Hoe werkt het:

We werken met de drie kerken samen.  
We hebben groepen van alle leeftijden van 12, 13, 14, enz. Het hele jaar trekt de groep samen op onder begeleiding van een leider.

Aan het begin van het seizoen wordt iedereen die we kennen uitgenodigd.  
In september tijdens de eerste bijeenkomst krijgen de groepen **een menu** met een grote keuze aan **workshops**.



**Ik heb er zin in**

**Punten: 30**

**Schilderproject rond een levensvraag.**

Met je groep ga je een avond aan de gang om een levensvraag te schilderen. Daarbij gaat het niet alleen om te schilderen, het gaat vooral ook om de betekenis van die vraag voor jou.



**In Hemelsnaam...**

**Punten: 35**

**Symbolisch Bloemschikken**

Met je groep ga je een avond of middag aan de gang met symbolisch bloemschikken. De bloemstukken worden die zondag daarop in de kerk gezet en jullie geven de uitleg er bij

## Wat is er te doen:

In het menu zitten:

programma's waar je gaat **ontdekken met muziek, (You Tube) filmpjes, teksten, beelden, symbolen, schilderen, mediteren, bibliodrama, levensparels.**

gespreksprogramma's over **levensvragen, geloofsvragen, de bijbel, kerk en alles wat met geloven of niet-geloven te maken heeft.**

programma's waar je in gesprek gaat met en op pad gaat naar mensen die betrokken zijn bij **bijzondere projecten of op uitzonderlijke plekken werken**

programma's om mee te werken met een **jeugddienst, paaswake of bijzonder viering** met mensen met een verstandelijk handicap  
vrije programma's met je groep zelf

en natuurlijk eigen programma's waarvan de groep zegt '**daar willen we zelf mee aan de gang**'

**KLEUR IN JE LEVEN**



**KLEUR IN JE LEVEN  
HOEFT NIET PER SE  
BINNEN DE LIJNTJES**

Ons leven wordt door veel regeltjes omgeven; denk maar aan thuis, op school, in het verkeer etc. Het lijkt er om te gaan dat we binnen de lijntjes moeten blijven. Terwijl we juist ook weleens anders willen! Waar zijn 'regels' goed voor? Beknot het ons niet in de vrijheid die we graag willen?

## Een TBS-er heeft ook een verhaal

Als iemand door de rechter wordt veroordeeld tot TBS (Ter Beschikking Stelling) wordt hij of zij niet zomaar gestraft.  
Er is meer aan de hand maar wat?  
Wat houdt het precies in en wanneer kom je daar terecht.  
Kan een rechter je zomaar TBS opleggen, en kom je ooit weer van zo'n stempel af?  
En dan nog meer: ook een TBS-er heeft een verhaal.  
Hoe is het zo gekomen?

Iedere groep heeft één of twee **vaste leiders**. Zij zorgen dat de **afspraken** worden gemaakt. Zij bieden een **thuisbasis** voor de groep om vanuit te vertrekken. Zij zorgen dat iedereen **op de hoogte** is voor de volgende workshop!

*Voor info kan je terecht bij de predikanten of jeugdouderlingen!*

Van september tot ergens in april ben je met je groep onderweg.

- Jullie **bepalen zelf de data** wanneer je samenkomt
- Jullie kiezen je **eigen programma's**
- En jullie **ontmoeten allerlei mensen** die hoe dan ook enthousiast zijn en geloven in wat ze doen!

## Wat doet die kunst in de kerk?

Feest van de Geest

Tijdens het Feest van de Geest (tussen Hemelvaart en Pinksteren) is er in zo'n 15 kerken werk van kunstenaars te zien. De meeste kunstenaars die meedoen komen uit onze omgeving. Sommigen hebben wat met geloof, anderen helemaal niets. Maar ze gaan wel allemaal aan de gang met hetzelfde thema! Jullie gaan op kijktocht bij twee of drie kerken bij de kunstenaars die jullie zelf uitkiezen.

# Keuze uit meer dan 30 programma's !

